

Referat fra forårsturen til Fur den 24.-05.-2014

Årets forårstur var denne gang planlagt til lørdag den 24.-05.-2014, og vi skulle besøge den dejlige limfjordsø Fur. Desværre var vi kun i alt 12 deltagere; men var det heldigvis "de 12 bedste" deltagere, så vi fik en herlig tur ud af det.

Dagens program var:

- 08.30: Afgang med bus fra **MARTEC i Frederikshavn (Hånbækvej)**
- 11.30: Ankomst til færgelejet til Fur
- 12.00: Ankomst til Fur Bryghus med guidet rundvisning
- Ca. 13.30: Vi finder et sted i det fri og spiser den medbragte frokostkurv
- 15.00: Ankomst til Café Herrens Mark og Mandemuseet
- 16.15: Hjemrejsen starter
- 19.20: Ankomst til **MARTEC i Frederikshavn**

Straks efter start gik snakken livligt i bussen, og der var hurtigt en god rejsestemning. På en rasteplads i Himmerland holdt vi en "strække-ben-pause", og ved samme lejlighed fik vi lige en morgendram, så dagen blev startet forskriftsmæssigt. Herefter fortsatte vi nedover Hjarbæk Fjord, Skive, med færgen over Fursund og til Fur Bryghus. Her blev vi mødt af en meget vidende pensionist, der gav os et interessant foredrag om ølbrygning, og specielt om Fur Bryghus. Han viste os rundt i bryggeriet og vi fik et par smagsprøver på deres udmærkede produkter. Så nu ved vi hvad forskellen er på overgæret øl og undergæret øl, og hvilken betydning processen har for øllets type.

Efter bryggeriet mødtes vi på parkeringspladsen med vores guide på Fur. Det er vist første gang, jeg har haft en blind busguide, der instruerede chaufføren om at: "Du skal dreje til venstre om 100 m, og det hvide hus på venstre hånd er min svigerfars hus." – og den slags bemærkninger. Han kendte virkelig sin ø.

Det første sted vi stoppede, var hos "Fur kaffe og te", en lille forretning hvor man solgte kaffe og te samt bl.a. også whisky og rom i fine kvaliteter. Her kunne vi spise vores medbragte mad ved borde i gården i et dejligt solskinsvejr og med en pragtfuld udsigt over Limfjorden. De gør virkelig noget for, at man skal komme til at holde af deres ø. Da vi havde spist, blev vi oven i købet budt på gratis kaffe eller te med enten en whisky eller en rom til. Det kan man da kalde en udsøgt service. Da jeg ville betale, sagde damen, at det var gratis, og jeg sagde til hende: "Det kan du da ikke leve af!". Hun sagde: "Nej, men det er også derfor, at jeg har arbejde ved siden af"!!!

Efter frokosten kørte vi op på "Bette Jenses Hyw", som er det højeste punkt på øen med en pragtfuld udsigt over Limfjorden til alle sider. Herfra kunne vi også se de berømte molérgrave med de mange lag af 50 millioner år gamle aflejringer af fossiler og molér.

Efter endnu en køretur på øen landede vi på "Herrens Mark" – sådan hedder den virkelig, en hyggelig café med en dejlig have og med "Mandemuseet" i baghaven. "Mandemuseet" er en samling af "gammelt lort" som mænd ikke mere måtte have derhjemme for deres koner, og som derfor er kommet på museum. I "Mandemuseet" har kvinder ingen taleret, og man må rappe og fise og spar-



MARTEC Maskinmesterklub

ke dæk, som man har lyst. Jeg havde nok forventet og håbet, at ”Mandemuseet” var lidt større; men man kunne nu sagtens få sig et billigt grin. Hvad med f.eks. en vits som denne her:

To stenaldermænd taler sammen om den enes stenalderkone, og han siger: ”Jeg har tænkt mig at lære hende at tale. For det kan vel ikke være til nogen skade” – ???

Efter ”Mandemuseet” og en kop kaffe eller te på ”Herrens Mark” satte vi igen kurs mod færgen. Chaufføren foreslog, at vi kørte over Mors og Thisted på vejen hjem, så det gjorde vi – så så vi jo også noget andet på hjemvejen. Vi gjorde holdt ved Vejlerne, hvor vi fik dagens sidste bjæsk, og vi var tilbage ved MARTEC kl. ca. 19.20.

Formandens humør var fra morgenstunden lidt nedtrykt, fordi vi kun var 12 deltagere; men efter turen udtrykte alle stor tilfredshed med dagens oplevelser, så humøret steg lige et par grader.

Den 26.-05.-2014

Arly Nielsen, sekretær og formand